

1. Waarom staan de wonderen in de Bijbel?  
Waarom worden de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan ook wel “tekenen” genoemd?  
Heeft het voor ons persoonlijk leven ons ook nog iets te zeggen dat de wonderen tekenen worden genoemd?
2. De menige was enthousiast over de Heere Jezus. Ze dachten Hem Koning te maken. Waarom is de Heere Jezus daar niet blij mee?  
Wij geloven hopelijk ook dat de Heere Jezus Koning is. Bespreek eens of Hij blij is met het feit dat wij Hem als Koning erkennen?
3. Is het niet wreed dat de Heere Jezus Zijn discipelen in het schip “dwingt” te gaan, terwijl Hij weet dat er een storm aanstaande is?  
In je persoonlijk leven kunnen ook allerlei stormen opsteken. Kun je enkele oorzaken noemen waarom die stormen opsteken?  
Wat wil de Heere middels de “stormen” Zijn kinderen leren?
4. Waarom zou Jezus in gebed zijn gegaan?  
Bidt Hij vandaag nog? Zo ja, voor wie? Bidt Hij ook voor jou?
5. De Heere helpt Zijn discipelen. Hij wandelt over de zee. De discipelen zien Hem echter als een spooksel.  
Waarom wandelt Hij over de zee? Wat kunnen wij ervan leren?  
Hoe komt het dat de discipelen de Heere Jezus als een spooksel zien (ze hadden Hem toch kunnen herkennen aan Zijn kleding of aan Zijn uiterlijk)? Kunnen we daar ook nog iets van leren?
6. Praat eens met elkaar over de stelling: ‘De Heere lost de problemen vaak niet op; Hij komt erin’.
7. Herken je Petrus in je eigen leven: over boord en op Jezus zien en vervolgens van Jezus afzien en op de omstandigheden zien?