

DE VIER DRAVENDE PAARDEN

Lezen: Openbaringen 6: 1-8

Zingen: Psalm 33:9

In Openbaringen 6: 1-8 lezen we over de 4 zegels die geopend worden. In het vervolg van hoofdstuk 6 lezen we over het 5^{de} en 6^{de} zegel. We zullen nu stilstaan bij de eerst 4 zegels die geopend worden. En die vier zegels zijn 4 paarden.

De opening van de zegels is direct met Christus hemelvaart begonnen. Wat nu tevoorschijn komt, wordt in heel de tijd tussen het pinksterfeest van Handelingen 2 en de wederkomst gevonden. De openingen van de zegels brengt een serie plagen met zich mee, die God uitstort over mensen ja over jou en mij. Deze oordelen die over ons worden uitgestort hebben een dubbele functie. De oordelen laten Gods toorn zien tegen alle kwaad en opstand. Maar zij willen tegelijk de goddelozen tot bekering brengen voor het laatste oordeel. En na het laatste oordeel dan is het voor eeuwig te laat, als je Hem niet kent.

We zullen nu kijken naar het eerste zegel. Het eerste zegel wordt geopend in vers 1 en 2. Vers 1 begint met: en ik zag. Johannes ziet hier dat het Lam het eerst zegel opent. Johannes hoorde 1 van de 4 schepselen (dieren) roepen met een stem als van een donderslag: Kom en zie. De Heere Jezus verschijnt rijdend op een wit paard. Het witte paard gaat voor op. Met een kroon op zijn hoofd hem is geen helm gegeven je zou denken dat een helm toch geschikter is als een kroon. Maar een kroon wordt Hem gegeven als een onderpand van de overwinning. De ruiter op het witte paard beschikt over pijlen en boog. Hij heeft een wapen nodig om zijn werk te doen en af te maken. Het wapen dat heeft ons wat te zeggen. De pijlen die worden op ons afgeschoten. Wij moeten overwonnen worden, getroffen door een pijl uit Zijn koker. Daar is op gerekend. Als het woord het hart raakt, (figuurlijke is dat de pijl). Als een pijl ons hart raakt spartelen we nog wel tegen, maar de weerstand wordt minder en minder en dan komen we op onze knieën terecht. Hij is immers Overwinnaar. Nu een vraag aan jou, ja ieder persoonlijk, ben jij al getroffen door die pijl. Als dat zo mag zijn dan mag je eeuwig met Hem de overwinning vieren. Laat je toch treffen door zijn pijl. Van nature zijn we vijanden van God en zijn Evangelie. Er zijn mensen en groepen die beweren dat het van ons afhangt. Maar de ruiter op het witte paard leert ons dat wij overwonnen moeten worden. Laat je over winnen voor het eeuwig te laat is.

We zullen nu kijken naar het 2^{de} zegel. En dat lezen we in vers 3 en 4. En als het 2^{de} zegel geopend word dan hoort Johannes het tweede dier roepen Kom en zie. En er verscheen een rood paard. En die op dat paard zat werd macht gegeven om de vrede te verdrijven. De ruiter werd een groot zwaard gegeven. Ja, het rode paard is het oorlogspaar. Waar deze ruiter komt maakt hij de mensen dol, zodat ze elkaar afslachten in grote en kleine conflicten. Zou het rode paard ook niet vandaag rond gaan? Kijk maar in de krant de mensen verdragen elkaar niet. Als mensen elkaar niet kunnen verdragen dan schieten ze die persoon neer. Zulke dingen gebeuren, en dat komt omdat alleen hun eigen ik boven aan staat. Ook ons ik staat boven aan en dat mag niet want als Hij boven aanstaat dan

word het anders dan ga je knielen en dan heb je maar 1 doel, en dat is zo dicht mogelijk bij dat witte paard te willen zijn. We zien hier een groot verschil tussen het witte en het rode paard. Het witte paard dat wil de mensen naar zich toe halen, Hij wil dat iedereen behouden word. Maar dat rode paard, dat wil de rechtzinnige christenen juist uit elkaar hebben, ja, met groot geweld.

We kijken nu naar het 3^{de} zegel. En dat lezen we in vers 5 en 6. Als het 3^{de} zegel geopend word dan hoort Johannes het derde dier zeggen: Kom en zie. En hij zag een zwart paard, en die daar op zat, had een weegschaal in zijn hand. Het zwarte paard is het paard van de honger. Er zal honger zijn in deze wereld tot het einde van de wereld. De voedselschaarste drijft de prijzen op. Zelf een gewone arbeider kan hoogstens voor zichzelf een boterham verdienen, maar en gezin onderhouden lukt hem niet. Olie en wijn zijn voor de rijken. Kijk eens om je heen in de wereld bijvoorbeeld Afrika of Haïti. De verdeeldheid is groot op deze wereld. Dat komt door het zwart paard. Maar zouden wij het in Nederland beter hebben als in Afrika of Haïti. We hebben hier genoeg eten en drinken in overvloed. Maar als je de Heere kent dan ben je pas echt rijk. Dan ben je zo rijk, dat kun je niet met geld betalen. Ken jij de Heere Jezus al persoonlijk?

We zullen nu naar het 4^{de} zegel kijken. En daar lezen we over in vers 7 en 8. Als het 4^{de} zegel geopend word dan hoort Johannes het 4^e dier dat zegt: Kom en zie. En hij zag een vaal paard. De naam van de berijder is de dood. Ja de koning der verschrikking. Dit paard is heel anders als de voorgaande 3. Dit paard is veel erger dan het rode en zwarte paard. Dit paard doet het niet alleen door oorlog en honger, maar door besmettelijke ziekten. Denk eens aan de aidsproblematiek. Of andere erge ziektes God woord is actueel! Ook dit paard rijdt dwars door de geschiedenis heen. Het kan ineens opduiken en vele slachtoffers maken. Maar God houdt alles in zijn hand dat blijkt ook uit dit Bijbelgedeelte, dat lezen we in vers 8 want daar staat: en hun werd macht gegeven om te doden dot het vierde deel der aarde. Dus 25 procent van de wereld bevolking zal gedood worden door dit paard. Je zult zeggen dat is veel. Dat ben ik met je eens. God geeft zelf de grenzen aan hoever de duivel mag gaan. Maar we kijken verder want het is ook een hele grote troost, voor de gelovigen dat de macht van deze verschrikkelijke verschijnselen geen grootheden in zichzelf zijn. En voor allen die in Christus zich geborgen weten mag deze hand Gods vaderhand zijn. Hij geeft de grenzen van de satan aan het lijkt dat hij soms wint maar satan is altijd de verliezer.

We hebben gehoord wat het eerstepaard betekend. Het is de Heere zelf, hij regeert over deze wereld. En die andere 3 paarden gaan heel vaak samen. Het rode, zwarte en vale paard willen jou en mij van God vandaan houden. Ik zij net dat God regeert misschien vind je dat wel moeilijk om te geloven dat God echt regeert. Vooral als je denkt aan natuurrampen of jonge mensen die sterven of ziek zijn. Heb jij weleens nagedacht hoe erg God de zonde vindt. Laten we Ezechiël 14: 13 maar eens lezen. We lezen hier dat God de zonden zal straffen. Dus God vindt de zonden heel erg, anders zou Hij de zonden niet straffen. Hij heeft er verdriet van, als wij zonden doen. En elke dag doen we zonden, elke dag heeft God verdriet van onze zonden. En elke dag doen we weer zonden keer op keer. Maar kan iemand onze zonden vergeven? Ja. Het is de Heere Jezus die onze zonden wil vergeven. Laten we Johannes 3 vers 16 maar eens lezen. Ja, de Heere Jezus Christus is een God van liefde maar ook een rechtvaardig God. Ja, de Heere wil niet dat iemand verloren gaat. Maar dan moet je Christus wel kennen. Ben jij al getroffen door die pijl,

van de ruiter van dat witte paard. Dan mag je eeuwig thuis komen. Dan zullen er geen honger noden geen rampen geen geweld en verdrukking meer zijn nee dan mag je eeuwig God groot maken. Ken je Jezus nog niet persoonlijk. Dan moet ik je zeggen zoek Hem terwijl Hij te vinden is roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Straks is het te laat en dan? Dan zal je eeuwig zonder God moeten zijn. Je vraagt je misschien af hoe moet ik God zoeken? Lees je Bijbel en als jullie straks naar huis gaan en naar bed gaan, ga dan maar op je knieën en vraag maar aan de Heere of ook jij een klein schaapje van zijn grote kudde mag zijn, of Hij zelf zich aan jou wil openbaren. Want een leven zonder Hem is geen leven maar een eeuwig ziels verderf.

Zingen: Psalm116: 1, 2 en 3

VRAGEN

1. Is het voor christenen van belang om te weten dat het witte paard overwint en dat het Evangelie doorgaat naar de einden van de aarde?
2. Zou er ooit een dag zijn dat er op de hele wereld geen oorlog meer zal zijn? Waarom?
3. Wat gebeurt er wanneer een pijl van het Evangelie je treft?
4. Mogen Gods kinderen zich op aarde wreken? Waarom wel/niet?
5. Staan wij er wel genoeg bij stil dat ook op dit moment de paarden van de hongersnood en oorlog ergens rond draven?