

**Zingen:**

- Psalm 68: 10
- Eens was ik een vreemd'ling

**Lezen:**

- Titus 3: 1-7
  - Romeinen 12: 1-22
- 

**In de wereld, niet van de wereld...**

Indringend hadden de woorden die avond vanaf de kansel geklonken: “Weg wereld, weg schatten! Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. ‘k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben.’ Het woord legde merkbaar beslag. Sommige mensen waren zichtbaar ontroerd. Langzaam liep de kerk nu weer leeg. Op het parkeerterrein voor de kerk staat goed auto’s te wachten om de kerkgangers comfortabel naar hun prachtige huizen te rijden. Hier en daar steekt er iemand alweer de eerste sigaret op. Een jongere pakt zijn mobiel uit zijn jas om te kijken of er nog berichten zijn binnen gekomen. Een oudere vrouw stopt haar net nieuw gekochte hoed voorzichtig in een tas. De zondag zit er bijna op. Vanaf morgen moet er weer hard gewerkt worden. Dan wacht het volle leven weer.

Toen ik dit stukje las in dit boekje greep het me best wel aan. Het was zo herkenbaar. Eerst voelde ik me nog wel goed, ik kom meestal op de fiets, ik rook niet en mijn mobiel neem ik meestal ook niet mee. Maar mooie hoeden en kleding... Tja... Daar ben ik zelf ook schuldig aan. En leven we inderdaad niet snel weer verder na een aangrijpende preek? Dat de tranen je in de ogen schieten en je echt beseft dat je niet zo verder kan leven. Dat je een en al zonde bent... Thuis gaat het nog even door je hoofd. Maar dan gaat het leven ook weer verder. Morgen weer school, hoeveel huiswerk heb ik? Of zouden de bussen wel rijden met die sneeuw? En ik ben alles weer vergeten waar ik net zo aangedaan door was.

Laten we eerst Titus 3:1-7 lezen en daarna Romeinen 12:1-22

Het onderwerp van vanavond is: In de wereld, niet van de wereld.

Misschien moet je in eerste instantie even over dit zinnetje nadenken. Daarom ga ik het samen met jullie eens doornemen zodat we beter gaan begrijpen wat er staat.

Wij leven midden in de wereld. Om je heen gebeurt van alles. Er zijn culturen ontstaan, er is mode gekomen, andere godsdiensten zijn erbij geslopen, eigenlijk houden we het niet meer bij. Wat mag wel en wat mag niet? En is die wereld niet heel erg aantrekkelijk? Willen we niet het liefst zoveel mogelijk geld hebben? Zo'n groot mogelijke auto, de mooiste kleding? En luisteren we liever niet allerlei gevoelige muziek over liefde en geluk? Het liefst willen we helemaal niet naar de kerk en langzame psalmen zingen en nette kleding dragen. Natuurlijk doen we het wel, want het hoort. We weten niet beter en af en toe grijpt een preek je aan dus we kunnen er ook niet zomaar afstand van doen. Eigenlijk bevalt het best, een beetje van de wereld en een beetje godsdienst. Het weekend lekker uit en 's zondags in de kerk.

Misschien denk je wel, “ik ga helemaal niet uit, dus eigenlijk ben ik wel een beetje beter dan die ander” O maar die groep mensen hebben het inderdaad ook goed gemaakt. Ze hebben een eigen refokrantje en een eigen refoadio, eigen refodaagjes om weg te gaan en we gaan naar de beste dominees. Nee eigenlijk bevalt deze wereld hen wel. We kunne hier best leven in onze eigen geïsoleerde wereld.

Confronterend he? Ik vond het tenminste wel. Is het zo dat we bij alles wat doen ons afvragen of de Heere het goed vind? En leggen we Zijn Woord ernaast? Zullen we nog eens lezen wat er in Titus 3:3 staat? “ Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende. “

Wat een vreselijke woorden vind je niet? Als eerste schoot er door me heen dat we dat niet zijn. Maar toch... Het staat er... Als we er eens goed overna gaan denken. Zijn we dan niet dwaas, boos, en hebben we niet veel verkeerde begeerten? Begeren we God te zoeken? Of eigenlijk liever al het plezier? Vreselijk eigenlijk hé. Eigenlijk is ons hart zo dat we alleen maar de Heere verdriet willen doen. We willen hem helemaal niet volgen.

De meeste van ons zijn gedoopt. Dit is een heel mooi symbool van het geloof. Want waarom worden wij besprenkelt met water? Het is een symbool van wassen, schoon maken. En schone handen hoeven niet meer gewassen te worden, maar vieze handen wel. Dit betekend dat we zwart van de zonde zijn. Er is niet wat God zoekt. We worden zelf 3 keer gewassen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een van die 3 is niet genoeg. Alle 3 zijn nodig om ons van onze zonde te verlossen. We zijn met die doop apart gezet. Apart gezet door God van de wereld. Hij heeft ons in dit leven bij het Woord op laten groeien. Hij wil voor ons zorgen! Als je dit op je in laat werken, wat is dat dan een wonder! Doen we hier ook wat mee? We weten dat we onbekeerd zijn, dat we vol zonde zitten. Maar ook dat we behouden kunnen worden. Dat de Heere in kan grijpen in ons leven en dat ook wil, als we Hem er maar om vragen. En dan gaan we weten dat we dat helemaal niet vanuit onszelf kunnen. Dat we bij alles Zijn hulp nodig hebben. Dat we eigenlijk een heel broos mens zijn. Dat de Heere bij wijze van spreken maar 1 knip in de vingers hoeft te doen en je bent er niet meer. Dan ga je inzien dat je het helemaal niet verdiend om voor Hem te bestaan. En al helemaal Zijn kind te worden. Nee, dan ga je inzien dat je het verdiend om verloren te gaan. O en weetje dan kom je op je knieën terecht. Smekend en biddend tot Hem of Hij ons wil verlossen van die zware last die steeds zwaarder wordt. Ja, dan wordt het echt nood. Maar dan komt het eeuwig grote wonder. Dat dan de Heere op Zijn tijd laat zien dat Zijn Zoon gestorven is voor de zonde van Zijn volk. En dan zijn er van die tijden dat je het met je hele hart mag weten dat je het absoluut niet verdiend maar dat je toch Zijn kind mag zijn. Enkel en alleen uit genade. En dan mag zo klein zijn, zo nietig voor Hem. Wij mensen zijn zo hoogmoedig en groot dat we toch steeds ons oude plekje weer op willen zoeken. Toch boven de Heere willen staan en niet willen inzien dat we helemaal niet beter zijn. Maar de Heere weet hoe Zijn maaksel is. En daarom, wat een wonder, laat Hij ons steeds weer opnieuw zien wie wij zijn en wie Hij is. Maar er gebeurt nog meer bij een bekering. We gaan inzien wat zonde is en dat we daar de Heere zo'n verdriet mee doen. En omdat we dan mogen weten dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft voor die zonde. Dat Hij moest lijden voor die zonde, dat er bloed moest vloeien. O dan doet het je pijn om zonde te doen. Niet altijd zie je dat meteen, maar achteraf als de Heere je dan wijst op die zonde. Dan krijg je er afweer van, dan wil je niets liever meer dan de Heere dienen en Zijn wet te volgen. Dan trekt die wereld niet meer. O denk maar niet dat je dan geen zonde meer doet en alleen de Heere nog maar wil dienen. Want de Heere heeft je dat verlangen geschonken. En de Heere heeft je hele hart veranderd, maar wij blijven altijd zondig. Het zal pas echt zonder zonde zijn als je voor altijd bij Hem mag wonen. Tot die tijd moeten we leven met een strijd.. Een strijd tegen de wereld. O dan willen we aan de ene kant niets liever dan Hem dienen en lief hebben, maar aan de andere kant vallen we ook steeds weer opnieuw in die zonde. Want we leven midden in die wereld. De wereld die alles het tegenover gestelde doet dan dat de Heere wil. Wil de Heere dat we ons netjes kleden? Dan zien je juist op grote borden in de stad half geklede vrouwen. Wil de Heere dat we ook in muziek Hem dienen, dan staat er hard in bus muziek op die de satan eert. O en wat is het dan moeilijk om niet naar die zonde in je te luisteren, maar op knieën te gaan en te vragen wat de Heere wil. En of Hij met je mee wil

gaan ook naar school of naar je werk. Dan hoef je niet te kijken naar de omstandigheden. Nee, dan wil de Heere je laten zien dat Hij regeert! Dat Hij de wereld heeft overwonnen en dat Hij machtiger is dan de duivel! O en dan valt de duivel je aan. Je krijgt het echt niet makkelijker, maar dan zien we juist weer hoe zwak wij mensen zijn en hoe hard we de Heere nodig hebben. En dan zijn er van die tijden dat je zo mag verlangen naar die eeuwigheid. Voor eeuwig bij Hem te zijn. Dat je dan geen zonde meer kan doen, maar dat je enkel en alleen Hem kan dienen. Wat heerlijk zal dat zijn!

Ken jij hier iets van? Weet jij dat je vol zonde zit? Weet al of je ervan verlost bent? Of leef je gewoon verder? Kun je ook zo verlangen naar die eeuwigheid? Maar wil je ook iedereen vertellen over het evangelie? Dat iedereen verloren gaat omdat we de Heere niet eren? Maar dat de Heere Jezus voor onze zonde is gestorven? En dat we door Zijn bloed, door Zijn lijden en sterven behouden kunnen worden en voor altijd Zijn kind mogen zijn! Dat het dan voor altijd goed is? Dat je dan altijd een schild naast je hebt die met je mee gaat die hele leven door.

Als je iets van dit leven mag kennen dan mag je voor altijd Hem loven en prijzen! Hoor, wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn leed! O als je dit nog niet kent, ga dan op je knieën vanavond. En vraag de Heere of Hij je wil ontdekken aan je zonde. Vraag of Hij je los wil maken van deze wereld waar je zo aan vast gekluisterd zitten. Want dan alleen mag je zo'n heerlijk leven kennen. Een leven met de Heere!

Bid en je zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klopt en je zal opengedaan worden!

## Vragen bij de inleiding:

- 1a Waar moet je aan denken bij het zinnetje: “Vreemdeling op deze aarde zijn”  
b Voel je je wel eens een vreemdeling? Bijv in de klas of op je werk?
- 2 a Denk je nog wel eens aan je doop?  
b Wat kunnen we met onze doop doen?
- 3 a Wat zou er bedoeld worden met Romeinen 12:21? (vooral het laatste zinnetje)  
b In Titus 3:1 staat dat je de overheid moet gehoorzamen. Kunnen wij dit altijd?  
c Wat kunnen we voor de overheid betekenen?
- 4 a Wat betekent: “In Adam van God afgevallen?” Besef je wat dat voor jou betekent?  
b Welk mensbeeld hebben veel mensen (van zichzelf)?  
c Welk mensbeeld houdt de Bijbel ons voor?
- 5 Waarom zou de boodschap van totale verdorvenheid van de mens en de noodzaak van de wedergeboorte op zoveel verzet stuiten?
- 6 a Op welke manier bewerkt de Heilige Geest de wedergeboorte?  
b Heb jij daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in of moet je afwachten of het bij jou gebeurt?  
c Lees met elkaar eens de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk ¾ paragraaf 12. Waar merk je aan dat iemand wedergeboren is?

