

1. Het nieuwe winterseizoen is wat betreft de kerkelijke activiteiten weer van start gegaan.
  - Heb je er naar toe geleefd? Zo ja/nee, wat waren je gedachten (of had je misschien geen gedachten)?
  - Wat zijn je verwachtingen voor het nieuwe seizoen?
2. Aäron durfde niet tegen het volk in te gaan. Hij alleen tegenover een heel volk. Anders gezegd: hij en de massa. De massa heeft iets beangstigends.
  - Ben je het met die laatste zin eens? Waarom wel/niet?
  - Kun jij situaties noemen waarin het beangstigende van de massa werkelijkheid wordt (anders geformuleerd: noem eens dagelijkse voorbeelden waarin iemand ervaart alleen te staan tegenover een grote schare van mensen)?
  - Ken je mensen (bijvoorbeeld vanuit de kerkgeschiedenis of de hedendaagse praktijk) die eenzaam stonden/staan tegenover een grote massa mensen?
  - Herken je dit vanuit je eigen levenssituatie ook? Hoe ga jij er mee om?
  - Wat zou Luther hebben bedoeld met de uitspraak: “Eén mens met God is altijd in de meerderheid”?
3. Wat is de diepste reden van Mozes geweest dat hij de gedachte niet kon verdragen, dat de Heere niet met het volk zou optrekken?
4. De zonde van het volk staat tussen de Heere en het volk in. De Heere geeft de opdracht allen, die het gouden kalf hebben begeerd, te doden.
  - Is dat niet te hard?
  - Kom je dergelijke straffen in het Nieuwe Testament ook tegen?
  - Zou de Heere dergelijke straffen vandaag en in de toekomst nog uitvoeren?
5. De Heere vraagt Mozes of het echt noodzakelijk is dat Zijn aangezicht met hem en het volk zal meetrekken.
  - Wat is “Gods aangezicht”?
  - Wat kan er vandaag tussen de Heere en ons instaan dat Hij, ondanks onze kerkelijke winteractiviteiten, Zijn aangezicht verbergt en niet met ons optrekt? Ben je daar wel eens bang voor?
  - Zou je het aan iemand kunnen *zien* of Gods aangezicht met hem/haar meetrekt?
  - Waarom is het juist zo troostvol als het aangezicht van de Heere meetrekt?