

Vragen bij de preekbespreking:

1. Daniël en zijn vrienden werden meegevoerd naar Babel. Zij waren toen ± 15-17 jaar. Zij hadden de Heere lief en gingen tegen de stroom in (ze aten geen vlees en dronken geen wijn).
 - Herken je het in je dagelijks leven (school, familie, vrienden enz.): tegen de stroom in? Zo nee, hoe zou dat komen? Zo ja, waarin ervaar je dat en hoe ga je er mee om?
 - Daniël en zijn vrienden ervoeren dat de Heere hen nabij was. Ze zagen er na tien dagen beter uit dan degenen die wel vlees ed. hadden gegeten. Ervaar jij wel eens dat de Heere in moeilijke situaties nabij is?
 - Wanneer kun je zeggen dat iemand de Heere lief heeft? Het is wel heel persoonlijk (misschien durf je er in de groep een antwoord op te geven): Geldt dat voor jou?
2. Daniël en zijn vrienden hadden van de Heere een helder verstand gekregen. Ze moesten in Babel op school veel leren. Hierdoor kregen ze een belangrijke plaats aan het hof van koning Nebukadnezar. Op deze manier konden ze aan het heidense hof de Heere dienen.
 - Heb jij je wel eens afgevraagd of je met de kennis (bijvoorbeeld het leren van talen of het volgen van een opleiding in de verzorging...) die je opdoet of hebt opgedaan nu of later de Heere kunt dienen? Vul eens in hoe jij in je (toekomstig) beroep dienstbaar kunt bezig zijn.
3. God laat mensen nooit zomaar verloren gaan. Hij stelt een onderzoek in en waarschuwt (het volk van Juda, Nebukadnezar, Belsazar). Zijn waarschuwingen zijn roepstemmen.
 - De prediking is zo'n roepstem. Ervaar jij dat ook zo ("ja, wat die dominee daar zegt, is voor mij")? Is dat alleen tot waarschuwing of ook tot troost?
 - Laat de Heere in onze tijd ook nog andere roepstemmen horen? Zo ja, kun je er een aantal noemen?
 - Heb je in een bepaalde gebeurtenis zelf wel eens de roepstem van God gehoord? (Zo ja, wil je eens zeggen hoe?)
4. Koning Belsazar werd door zijn moeder op Daniël gewezen. Ze adviseerde haar zoon de profeet te laten komen om het raadsel van het schrift aan de wand op te lossen.
 - Heb jij mensen in je omgeving die je raad kunnen geven (bijv. in het zoeken van de Heere)? Familieleden of juist niet? Als je deze mensen niet hebt, vind je het een gemis?
5. Belsazar vierde feest. Het was echter een gruwelijk feest.
 - Kun je ook christelijk feestvieren?
6. Wat was de grootste zonde in het leven van Belsazar?
Hoe komt God in ons leven aan Zijn eer?